

10 100 1000

ΚΑΤΑΝΗΥΕΙΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΗΣΗΣ

Για την ελευθερία και την αυτοδιαχείριση
της ζωής μας και του μέλλοντός μας

Σε μία κοινωνία που τα πάντα εμπορευματοποιούνται, τα περισσότερα ελέγχονται και όλες οι αντίθετες φωνές γίνονται στόχος καταστολής. Σε μια καπιταλιστική και κατά συνέπεια καταναλωτική κοινωνία που εκφασίζεται όλο και περισσότερο μέσα στη συστημική βαρβαρότητα της «κρίσης», υπάρχουνε φωνές και δράσεις αντίστασης που επιχειρούν το αυτονόητο: Τη στέγαση, την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την ελευθερία.

Οι καταλήψεις είναι κέντρο αγώνα, δημιουργίας, συνδιαμόρφωσης με χαρακτήρα αντιφασιστικό, αντικρατικό που λειτουργούν αντιεραρχικά και αντιεμπορευματικά σε καθημερινό, πρακτικό επίπεδο με συλλογικές διαδικασίες. Συλλογικές κουζίνες, συνελεύσεις, συναυλίες, ομάδες αυτομόρφωσης. Οι καταλήψεις και όχι μόνο, μάχονται την αποξένωση που μας έχουν επιβάλλει και έχει εισχωρήσει στο σύνολο των επιλογών μας. Εκφράζεται έτσι μία ακέραιη και δυναμική στάση ζωής ενάντια στον ατομικισμό, το ατομικό συμφέρον και εν τέλει στην αδυναμία ουσιαστικής κοινωνικής αντίδρασης σε οτιδήποτε, κάτι που αυτόματα συμβαίνει από τη στιγμή που έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με γνώμονα την πάρτη μας.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί έχουν ήδη γίνει δέκα κρατικές εισβολές και εκκενώσεις κατειλημμένων χώρων μέσα σε ένα χρόνο, έξι από τις οποίες μέσα στον τελευταίο μήνα. Είναι επιθέσεις μιας κοινωνικά απονομιμοποιημένης κυβέρνησης του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου, των τοκογλύφων, ευρωπαϊκών και μη, δανειστών μας. Επιθέσεις που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις επιστρατεύσεις των καθηγητών και των λιμενεργατών, τις κατασχέσεις σπιτιών που έρχονται, τα κλεισίματα νοσοκομείων, τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών, τις συγχωνεύσεις παιδικών σταθμών, την κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, το ξεπούλημα ελεύθερων δημόσιων χώρων (μέσω ΤΑΙΠΕΔ).

Βλέπουμε έτσι να συμβαίνει μπροστά μας η απαξίωση και το άγριο ξεπούλημα δημόσιων αγαθών, η κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών κεκτημένων, η αρπαγή και λεηλασία των αντι-δομών (όπως ανοιχτά εργαστήρια Η/Υ, ελεύθερα τυπογραφεία, βιβλία, ηχητικό εξοπλισμό). Η καταστολή, κι ο εκφοβισμός με στόχο τη σίγαση κάθε εναλλακτικής ελεύθερης φωνής, κάθε μέσου αντι-πληροφόρησης. Όταν η αστική νομιμότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει το όργιο αυτής της καταστολής, επιστρατεύεται το παρακράτος της χρυσής αυγής για να επιτεθεί σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, πανεπιστήμια, μαγαζιά μεταναστών και η λίστα δεν έχει τελειωμό.

Σε μια κοινωνία που μας θέλει υποταγμένους, εμείς επιχειρούμε τον αυτοπροσδιορισμό μας και απαντάμε με αυτοοργανωμένα εγχειρήματα. Οριζόντια, αδιαμεσολάβητα και αντιεμπορευματικά. Στις κατασχέσεις απαντάμε με καταλήψεις. Στις ιδιωτικοποιήσεις υγείας και παιδείας δημιουργούμε κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, αντιμαθήματα, αυτομόρφωση. Στο κλείσιμο των εργοστασίων προτάσσουμε την αυτοδιαχείρησή τους. Στις φασιστικές προκλήσεις-επιθέσεις απαντάμε με αντιφασιστικό μέτωπο αλληλεγγύης.

ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ